

Bài 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 – 1973) – tiết 1



TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA ĐẾ QUỐC MỸ Ở MIỀN NAM (1965 -1968)

1. Chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam

- Hoàn cảnh:

Giữa năm 1965, sau thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, Mỹ chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.

- Âm mưu và thủ đoạn của Mỹ

- “Chiến tranh cục bộ” là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành bằng lực lượng quân Mỹ, quân đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn, lúc cao nhất lên tới 1,5 triệu tên, trong đó quân Mỹ chiếm hơn nửa triệu.

- Dựa vào ưu thế quân sự Mỹ mở cuộc hành quân “tìm diệt” vào căn cứ Quân giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) và hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 – 1966 và 1966 – 1967 bằng hàng loạt cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định” vào vùng “đất thánh Việt Cộng”.

2. Chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ

a. Quân sự

- Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi)

- 18/8/1965, Mỹ huy động 9000 quân và nhiều phương tiện chiến tranh tấn công vào Vạn Tường. Ta đẩy lùi cuộc hành quân, tiêu diệt 900 tên, bắn cháy nhiều xe tăng, máy bay.

- Vạn Tường được coi là “Áp Bắc” đối với quân Mỹ, mở đầu cao trào “Tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

- Chiến thắng mùa khô 1965-1966

- Lực lượng địch gồm 72 vạn quân, Mỹ tiến hành 450 cuộc hành quân có 5 cuộc hành quân “tìm diệt” vào Đông Nam Bộ và Liên Khu 5 nhằm đánh bại quân chủ lực của ta.

- Quân ta loại khỏi vòng chiến đấu 104 ngàn tên trong đó có 42 ngàn quân Mỹ, bắn rơi 1430 máy bay.

- Chiến thắng mùa khô 1966-1967

- Mỹ huy động 98 vạn quân tiến hành 895 cuộc hành quân với 3 cuộc hành quân “tìm diệt”, lớn nhất là cuộc hành quân Gianxơn-Xiti đánh vào căn cứ Dương Minh Châu, nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta.

- Ta tiêu diệt 151 ngàn tên, trong đó có 68 ngàn quân Mỹ, bắn rơi 1231 máy bay.

b. Chính trị.

- Ở hầu khắp các vùng nông thôn, quần chúng đấu tranh chống ách kìm kẹp của địch, phá từng mảng "ấp chiến lược".
- Ở các thành thị, giai cấp công nhân, các tầng lớp lao động khác đấu tranh đòi Mỹ rút về nước, đòi tự do dân chủ.
- Vùng giải phóng được mở rộng, uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

3. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

- Xuân 1968, quân ta đồng loạt tấn công địch ở hầu khắp các đô thị trên toàn miền Nam. Mặc dù còn hạn chế, cuộc tổng tiến công đã đánh đòn bất ngờ, làm cho địch choáng váng.
- Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mỹ phải tuyên bố "phi Mỹ hóa" chiến tranh xâm lược (thừa nhận thất bại chiến tranh cục bộ).
- Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận đàm phán ở Pari, mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

II. MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MỸ, VỪA SẢN XUẤT VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG (1965 -1968)

1. Mỹ tiến hành chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc

• Thủ đoạn:

- 5/8/1964: Mĩ dựng lên "Sự kiện vịnh Bắc Bộ", cho máy bay ném bom bắn phá một số nơi ở miền Bắc (cửa sông Gianh, Vinh – Bến Thủy...)
- 2/1965: lấy cớ "trả đũa" quân giải phóng tiến công quân Mĩ ở Plâyku, máy bay Mỹ ném bom bắn phá thị xã Đồng Hới (Quảng Bình), đảo Cồn Cỏ (Vĩnh Linh)... chính thức gây ra cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

• Âm mưu của Mỹ

- Phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, phá công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc.
- Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.
- Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mỹ của nhân dân ta.

2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương

- Từ 1965 đến 1968, miền Bắc đã đưa vào miền Nam hơn 30 vạn cán bộ, bộ đội, hàng chục vạn tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc men... tăng gấp 10 lần so với giai đoạn trước.

---HẾT---